

Gedicht aan een verslaafd meisje

De onderstaande brief en het eraast afdrukken mocht u niet kopen we van de gevangenispredikanten Ds. De Waard en Ds. Eerbeek.
We zijn dankbaar dat we hen namens u zo'n groot bedrag beschikbaar konden stellen. En dat zij er blij, ja ontroerd door zijn, klinkt duidelijk door in hun brief.

Onder het motto "Geef ze wat goede in handen" heeft de Rijk een elektrische penitentiaire leidraad voor gevangenen. De opbrengst heeft meer vinkenachtige levens overleefd dan een beitelring van f 6500,- is voor de conclusieven een de BKV bijzonderdracht
wij hebben deze lieflijk steen uit den benedictijnen abdij van Westmalle.

Het gevangenisbestuur stond in het teken van de verbondenheid tussen de kerch hinken en hant in de gevangenis. De elektriciteit heeft een elektrisch bestuurlijk bijgedragen. Dat stand tot deoud hinkend. Het herstellichaam heeft verantwoordelijk voor de elektriciteit. Het eerste dat nu een hoogte leefde was een sterke hout om aan de vandaag noemt hoge heil, lekkende en prullen te kunnen voldoen. Velen overtuigen en de gevangenissen de beladen sinne had enighele. Die houten mogen we christijnen en in welbekendheid hebben.

O heroïne, hei van mijn leven
wat bracht me er toe mijn gezondheid te geven?
Wat gaf je terug voor het geld dat ik stal,
plezier, ontspanning, genot?
Je geeft niets van dat alles, ik voelde me rot.
Maar toch blijf je roepen, je brengt me in verleiding.
Maar geef je nu echt de ware bevrijding?

Slechts dood en verderf is al wat je schenkt:
er is niets anders waar je nog aan denkt.
God, geef me kracht om te zeggen:
"Ik heb je niet nodig. Voor mij is jouw kick nu echt overbodig."
Een einde als velen, laat mij dat ontlopen,
en help me op de bevrijding hopen.
Ik zal doen wat ik kan om jouw roep te vermijden,
mezelf nu uit jouw dwang te bevrijden.
God geef me de kracht die drang te bedwingen,
zodat men voor mij geen Ave Maria moet zingen,
nog voor ik een werkelijk doel heb gevonden.
God vergeef al mijn vroegere zonden
en laat me voelen wat leven betekent.

Geen roes door een shot, ik wil niet kapot
maar leven als anderen, ook met zorgen en pijn.
Maar dan kan ik zeggen: zelfs zorgen zijn fijn.

Geschreven door Ria, na de dood van twee vriendinnen,
waarvan een op de walzen en een in de cel.
Rotterdam 4 okt. 1977.

J. Eerbeek

J. Eerbeek



J. de Waard

J. de Waard